



MARANATHAKERK

Giessenburg PKN gemeente



NB Zondag 12 mei 2024

Vandaag zondag 12 mei gaat in de morgendienst Ds. D. Bos uit Doetinchem voor. Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Sjaak Kazen.

Volgende week zondag 19 mei 2024 gaat in de morgendienst onze eigen predikant ds. Y. Pors voor.

Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Arie Buizert.

Collecte zondag 12 mei

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor Steunfonds van Het Vakantiebureau. Deze stichting biedt vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Maar ook worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen en voor mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie. De vakantieweken vinden verspreid door het jaar plaats in hotels in Nederland of op het aangepaste schip de Prins Willem-Alexander. Vrijwilligers ondersteunen waar nodig! Het steunfonds geeft financiële ondersteuning voor zaken zoals aangepaste vervoersmiddelen, recreatiemiddelen of excursies. Wilt u meer informatie kijk dan op www.hetvakantiebureau.nl.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen van zondag 12 mei gaan met onze hartelijke groeten naar br. J.Tamming. De bloemen worden weg gebracht door Margreeth Aantjes.

Geloofskracht

Je moet het kunnen hebben dat iemand over bepaalde kwesties anders denkt dan jij. Ieder heeft tenslotte recht op zijn eigen mening. Als je dat kunt, geld je als 'verdraagzaam'. Je kunt ze dragen, die andere meningen. Je bent welwillend, tolerant. Aan de andere kant; verdraagzaam klinkt ook alsof je toch iets inlevert. Het suggereert bijna dat je een concessie doet. Dat lijkt me prima in het wederzijds belang. We zouden het misschien zelfs meer moeten nastreven, want de verdraagzaamheid heeft ook een keerzijde. Hoe vaak wordt er niet niets gezegd omwille van datzelfde wederzijds belang?

Of is er dan geen wederzijds belang meer? Het moet maar kunnen, is niet altijd gelijk aan wat we beiden willen. Het sigarettenpeukje uit het autoraam waar je verdraagzaam niets van zegt, kent geen wederzijds belang. En dat is nog een makkelijke. Wat is het wederzijds belang nog van de pro-Palestijnse of de pro-Israëliëse demonstraties? Wie wil de anti-homoleuzen nog verdragen? Wat meer onverdraagzaamheid is soms veel beter voor het wederzijds belang.

Yvette Pors

Preekvoorziening

Na bijna 15 jaar voor de kerk de Preekvoorziening te hebben verzorgd, wil ik graag het stokje over dragen. Wie zou deze taak willen overnemen?

Ik ben bereid om meer informatie over deze werkzaamheden te geven.

Janet Schep tel. 06 44351965

Vacatures

Aan het begin van dit jaar hebben we bekend gemaakt dat er enkele plaatsen vrij komen binnen de kerkenraad en het pastoraat. We zijn heel blij en dankbaar dat alle plaatsen weer ingevuld gaan worden.

Binnen de kerkenraad zal Martien van Tuijl de plaats van voorzitter op zich nemen.

Ageeth Slob-de Jong zal het scribaat overnemen. Piet Schakel wordt voorzitter van de diaconie. Hans vd Meij zal de ouderling met een bijzondere taak worden.

Corry Wageveld-vd Meijden wordt ouderling. Monic Slingerland, Anja van Tuijl-Rijneveld, Jannie van Harten-Timmerman en Anneke Vonk-Kamsteeg zullen pastoraal medewerker worden. Arja Slob-Stuij zal notulist worden bij de kerkenraad.

Johan van Berkel verlengt zijn ambt en blijft voorzitter kerkrentmeester.

De dienst van aftreden en bevestigen zal zijn op zondag 30 juni 's morgens om 9.30 uur.

Avondmaalsbekers en schalen.

Als gevolg van de coronacrisis zijn we overgegaan naar een andere wijze van avondmaalsviering. Dit heeft als gevolg gehad dat we het avondmaals stel niet meer gebruiken, dit bestaat uit een ca. 20-tal schalen, bekers, offerblokken en kannen, een enkele daarvan gebruiken we nu nog.

Graag zouden we wat meer informatie hebben, weet iemand wanneer we dit in onze kerk zijn gaan gebruiken, hoe oud is het, en wat voor materiaal het is ?

We zijn van plan om dit avondmaals stel in een vitrine in de kerk als zichtbare herinnering neer te zetten. Namens de diaconie, Gerard Dunnink (06-51527690)



Ontmoetings wandelingen

Lijkt het u ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en al wandelend de mooie plekjes van Molenlanden te ontdekken? En dan na afloop te genieten van een heerlijk kopje koffie of thee. Meldt u dan aan voor 1 of meerdere wandelingen:

21-5 9.30 uur, De Zes Molens in Hoornaar

25-6 13.30 uur, De Spil in Bleskensgraaf

2-7 9.30uur, Het Posthuijs in Groot-Ammers

De wandelingen zijn ongeveer 4 km. Aanmelden: info@welzijnmolenlanden.nl of 085-0066089

Beschikbare hulpdiensten

Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning of ontbreken financiële mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een hulpvraag terecht kunt:

Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg	diaconie.pkngiessenburg@gmail.com	06 - 51 52 76 90
Diaconale hulpdienst	hulpdienst@giessenburg.nl	0184 - 65 13 88
Sociaal Team Molenlanden	sociaaloket@jouwgemeente.nl	088 - 75 15 100

Voedselbank Giessenlanden-Zederik	leenenwilverhaar@msn.com	06 - 45 55 27 79
Stichting Schuldhulpmaatjes	shmmolenlanden@gmail.com	06 - 12 68 44 83
Stichting Welzijn Molenlanden	info@welzijnmolenlanden.nl	085 - 00 66 089
Stichting Anders	jvanhoorne@stichtinganders.nl	06 - 22 15 02 91

Data ter herinnering

19 mei	Pinksteren
26 mei	Bijzondere dienst, 9.30 uur met Ds. Gert den Hartogh met organist Adam de Goei en gospelkoor Chananja
28 mei	Koffieochtend in de Stigt om 10.00 uur
31 mei	Maandsluiting Bredero's Hof 19.00 uur met Ds. Y. Pors
23 juni	Openluchtdienst met spreker Arie de Rover en gospelband The New Adams Family.
30 juni	Aftreden en bevestigingsdienst
6 juli	Afscheid ds. Y. Pors
7 juli	Afscheidsdienst ds. Y. Pors

*De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 19 mei Kopij voor de Nieuwsbrief vóór **donderdag 16 mei** 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief.
E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com*